



JAARVERSLAG VOORZITTER ALV 2024

In jubileumjaar 2023 werd de Oranjevereniging Ermelo 125 jaar; Het was een 'Jubeljaar'!

Standdatum: 28 februari 2024

Geachte dames en heren van de Oranjevereniging Ermelo (OVE),

In dit jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar maar zoals gebruikelijk kijken we ook naar onze plannen voor de nabije- en zelfs nog verdere toekomst.

Voordat we dat gaan doen is het goed om te bedenken dat het leven gewoon doorgaat en dat we soms afscheid dienen te nemen van personen die in het verleden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de continuïteit van onze vereniging.

Op 28 februari 2023 bereikte ons de droeve mededeling dat onze voormalige penningmeester Jan Arnold Tromp op 76-jarige leeftijd was overleden.

Op zijn 70e ontving hij bij het afscheid van de Oranjevereniging in 2017 een koninklijke onderscheiding, vanwege zijn grote verdiensten voor diverse verenigingen en instanties in Ermelo. Zo heeft hij 10 jaar lang van 2007 tot 2017 als penningmeester in ons bestuur gefunctioneerd. Laten we daar op gepaste wijze bij stil staan.



Het verenigingsjaar 2023 was in veel opzichten een 'jubeljaar' voor de vereniging want niet alleen werden we jarig met wel 125 jaren en hebben we daar op gepaste wijze aandacht aan besteed maar we hebben ook belangrijke stappen gezet in het nadenken over de toekomstmogelijkheden van de vereniging.

Dat 125-jarig jubileum op 31 augustus, de verjaardag van onze voormalige vorstin Wilhelmina was het officiële moment maar we hebben gedurende de maanden daarvoor en daarna onze verjaardag gevierd en onze cadeautjes uitgepakt om te laten zien wie we zijn en waar we voor staan:

- De Oranjegids van onze vereniging verscheen begin april 2023 en werd daarna in grote oplage verspreid in het dorp. In die Oranjegids kreeg het jubileum ook de aandacht die het verdiende;



- In het periodiek 'van 't Erf van Ermeloo' nummer 106, zomer 2023, van onze zustervereniging Vereniging Historisch Ermeloo verscheen een artikel '1898 – 2023: Jubileum 125 jaar Oranjevereniging Ermelo' met mooie historische foto's van de vereniging in vroeger dagen;
- Er werd een grootschalige en goed bezochte jubileum-receptie georganiseerd op 15 september in de Muzenhof waarbij we konden merken dat onze vereniging er wel degelijk toe doet voor velen;
- Een dag later op 16 september namen we deel aan Spot on Ermelo waar we het gedichtengoed van onze vereniging aan een ander publiek konden etaleren;
- Tenslotte maar zeker niet het minste deel van het jubileumjaar hebben we beleefd door deel te nemen aan de 'Oranjetentoonstelling' die van 30 september tot 25 november werd georganiseerd door de Vereniging Historisch Ermeloo in de 'Dakpannenfabriek' aan de Hamburgerweg.

Daarnaast hebben we in de gebruikelijke verenigings-evenementen op gepaste wijze uitgevoerd zoals Free Ermelo op 8 april, Koningsdag op 27 april en de Nationale (Doden-) Herdenking op 4 mei. Op deze wijze hebben we onze plaats in Ermelo's samenleving verankerd en hebben we de negatieve trend van het afnemende ledental weten te onderbreken, tot staan te brengen en zelfs om te buigen naar een bescheiden groei van enkele tientallen leden.

Het vaandel in een vitrinekast van de Oranjevereniging Ermelo dat in 1930 door twee echtgenotes van toenmalige bestuursleden met de hand is gemaakt, heeft de laatste jaren een langdurige reis met verschillende verblijfplaatsen achter de rug. Zo heeft het jarenlang in de Muzenhof gestaan maar daarna is het naar een garagebox verdwenen waar het onderhevig was aan beschadiging en verval door de klimatologische invloeden van vocht en temperatuur. Via een koninklijke omweg van de Oranjetoontelling in de Dakpannenfabriek is het nu aangekomen in het 'Huis van Ermelo' waar het een jaar lang op een prominente plaats wordt tentoongesteld. Dit belangrijke relikwie uit het verleden van onze dorpsleden die ons zijn voorgegaan kan een jaar in het gemeentehuis blijven totdat we een goede definitieve andere plaats hebben gevonden die eer doet aan dat symbool van Ermelo's saamhorigheid betreffende het koesteren van de nationale aspecten van ons Nederland op lokaal niveau in ons mooie en fijne dorp.



Vooruitkijkend naar de verre toekomst hebben we in 2023 onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstmogelijkheden van onze vereniging omdat op tal van plaatsen in Nederland de Oranjeverenigingen 'omvallen'..... De veelzeggende titel van het onderzoek was 'Oranje & Meer in 2048.' Verklaring titel: 2023 + 25 jaar = 2048. Tijdens de ALV zal daarover een presentatie worden gegeven door de onderzoekers Ency Nijenhuis en Dick Tillema.

Een andere goede stap is in 2023 gezet om onze inmiddels gedateerde website te actualiseren naar de wenselijke maatstaven van het huidige digitale tijdperk. Bovendien kunnen we deze website ook in eigen beheer in de lucht houden zonder afhankelijk te zijn van derden. Onze getalenteerde penningmeester Wido Sparling kon wat dat betreft zijn vaardigheden ten volle uitbuiten waarin hij tevens werd bijgestaan door aspirant bestuurslid Ency Nijenhuis. De eer is aan beiden want hoewel de nieuwe website nog in de steigers staat is het resultaat nu al veelbelovend; hulde aan hen!

In het komende verenigingsjaar 2024 zullen we ook weer de Koningsdag op zaterdag 27 april organiseren met een klinkende aubade en vervolgens met diverse feestelijkheden in de

Stationsstraat. Daarnaast zullen we op gepaste wijze de Nationale (Doden-) Herdenking uitvoeren op zaterdag 4 mei. Dit jaar zullen we geen bevrijdingsfeest organiseren rondom de regionale Bevrijdingsdag op 18 april omdat we volgend jaar groots willen uitpakken bij de 80 Jaar Vrijheid Noordwest Veluwe op zaterdag 19 april 2025.

Er is dus een vraag naar het 'Oranjeproduct' waarin we de koningsgezindheid en het Nederlander-zijn uitdragen maar dat gaat zeker niet vanzelf.

We hebben dringend steun nodig in de vorm van meer leden zodat we geld kunnen genereren om ons vrijwilligerswerk mogelijk te maken en ook de helpende handen te bieden bij het voorbereiden en uitvoeren van onze evenementen.

U allen kunt ons daarbij helpen door:

- Actief proberen leden te werven in de buurt of in familie- en kennissenkring;
- Deel te nemen in een ploeg met vrijwilligers die de praktische werkzaamheden uitvoert bij de voorbereiding en uitvoering van onze activiteiten;
- Ideeën aan te dragen voor potentiële geschikte bestuursleden om ons bestuur te versterken.

Vooruitkijkend naar het verenigingsjaar 2025, waarin de 80-jarige bevrijding een prominente plaats gaat krijgen, kunnen we mededelen dat de planning en organisatie daarvan nu al zijn aangevangen omdat we dat met andere verenigingen binnen Ermelo gezamenlijk willen vormgeven en vieren. Het was de Oranjevereniging Ermelo die al in juni 1945 een Bevrijdingsfeest organiseerde en heeft sindsdien daarin te Ermelo een belangrijke rol verworven. Degelijke 'adel scheidt verplichtingen' en daarom is door het initiatief van de Oranjevereniging Ermelo en de Vereniging Historisch Ermelo een coördinatiecommissie opgestart. Daarbij hebben zich tevens Museum het Pakhuis, Stichting Oorlogsherinneringen, Stichting Vanneau en de VVV Ermelo bij aangesloten. De voorzitter van de Oranjevereniging Ermelo is daarvan voorzitter. Inmiddels is dat idee via het herhaaldelijk uitdragen in het periodieke Cultuurplatform aangedragen en is de groep die zich gezamenlijk en gecoördineerd wil voorbereiden aangegroeid tot wel 18 cultuuraanbieders in Ermelo!

Over de bestuurssamenstelling.

Het afgelopen jaar zijn twee personen gestopt met hun goede werk om persoonlijke redenen.

Mooi dat er dan ook weer een nieuwe kandidaat voor het bestuur beschikbaar is.

Op dit moment hebben we een bestuur dat bestaat uit de navolgende personen en in anciënniteit van hun bestuurslidmaatschap zijn dat:

- Wido Sparling als penningmeester sinds 2017;
- Bas van der Mooren als voorzitter sinds 2021;
- Dick te Brake als secretaris sinds 2022;
- Ency Nijenhuis bestuurslid a.i. sinds 2023.

We hebben nog behoefte aan twee bestuursleden erbij voor diverse taken waaronder de evenementen voorbereiden.

Het is niet eenvoudig om geschikte mensen te vinden maar wilt u ons daarbij actief helpen a.u.b.?

De Oranjevereniging Ermelo is erbij gebaat en de leden zullen u dankbaar zijn.

Met het huidige inmiddels ingewerkte bestuur durven we deze uitdagingen aan want dit goede en sterke team is met haar tomeloze inzet gedreven om de Oranjevereniging Ermelo toekomstbestendig te gaan maken en een waardige rol te kunnen blijven geven als bindmiddel in Ermelo's samenleving.

"t Is Oranje en het blijft Oranje!"

Voorzitter Oranjevereniging Ermelo

Drs. B. (Bas) M. van der Mooren